

Dag 1

Rond 9.30 uur word je opgehaald van je verblijfadres en vertrek je per busje in zuidelijke richting. Allereerst ga je in ongeveer 3,5 uur vanuit Paramaribo naar Atjoni. Daar stap je over op één van de vele boten die naar de Marrondorpen varen aan de Surinamerivier, die net als Kodoufii alléén via het water te bereiken zijn. Kodoufii Resort ligt in het hart van Suriname, in het gebied Boven-Suriname, onderdeel van het district Sipaliwini. De boottocht duurt vanaf Atjoni dan nog ongeveer 3,5 uur. Zodra de Tapawatra vallen in zicht zijn, ben je op de plaats van bestemming. Het resort ligt er namelijk recht tegenover.

Bij aankomst neem je je intrek in je eigen lodge. Terwijl het avondeten wordt bereid, kun je even bijkomen van de lange reis, relaxen bij het indrukwekkende uitzicht op de waterval, of een verfrissende duik nemen in de rivier.

Dag 2

Deze dag staat in het teken van ervaren en indrukken opdoen. Na het ontbijt steken we per boot over de overkant van de rivier, naar het Marrondorp Asidohopo. Je ontmoet dorpsbewoners en maakt kennis met hun Saramaccaanse cultuur. Daarna volgt een wandeling door de indrukwekkende natuur naar de Ananasberg. Vanaf deze granieten rots, waarop veel wilde ananasplanten groeien, heb je een uitgestrekt uitzicht over het omringende oerwoud. Rond lunchtijd ben je terug op het resort, waarna je naar wens siësta kunt houden, wat kunt lezen op de veranda van je lodge, de natuur in de omgeving verkennen of wat gaan zwemmen. Vóór het avondeten bezoek je de Tapawatra watervallen, waar je je onderdompelt in het bruisende water of je lekker laat masseren door de krachtige stroming. Rond 19.00 uur is het tijd voor de avondmaaltijd.

Dag 3

Na het ontbijt staat een bezoek aan Djoemoe op het programma, eveneens aan de overkant van de rivier. Je maakt kennis met de manier waarop de gezondheidszorg in het district is georganiseerd. Naast de uitgebreide gezondheidspost is er een regionale school, waar de kinderen elke ochtend vanuit de verre omgeving naartoe worden gevaren.

Bij terugkomst wordt de lunch bereid.

Wanneer de waterstand in de Gran Rio gunstig is bezoek je na de lunch de Gran Dan stroomversnelling, waar je kunt waterjumpen, watertuben of lekker ontspannen in de soela's. Het alternatief is tijd voor je zelf, relaxen op je veranda, in een hangmat, enz. En in elk geval is er opnieuw gelegenheid om te genieten van de Tapawatra waterval.

Dag 4

Na het ontbijt is het tijd om in te pakken en je gereed te maken voor de terugreis naar Paramaribo. Omdat we nu stroomafwaarts reizen duurt de tocht met de boot naar Atjoni iets korter. Daar staat het busje voor je gereed. Onderweg maak je nog één tussenstop in Brownsweg, zodat je weer op tijd terug bent op je vakantieadres in Paramaribo, vol van de vele indrukken in Boven-Suriname.